

En uppmaning att handla tillsammans

Budskap från Kyrkornas världsråds
elfte generalförsamling i Karlsruhe 2022



SVERIGES
KRISTNA RÅD

”Kristi kärlek lämnar mig
inget val” 2 Kor 5:14

”Kom och följ mig”

1. Alltsedan den tid då han vandrade på jorden och fram till denna dag, riktar Jesus oupphörligt dessa ord till varje människa. Jesu liv, ord och handlingar är en ständig inbjudan till rörelse – från en fysisk plats till en annan, från en grupp av människor till en annan, från ett sätt att tänka till ett annat. Framför allt, mitt ibland världens alla problem kallar Jesus oss att komma till honom och förbli i hans kärlek. En kärlek som är utgiven för hela världen. (jfr Matt 11:28)

2. I Bibelns allra sista bok, Uppenbarelseboken, talas om uråldriga krafter som är verksamma i världen och leder till mänskligt lidande: krig, död, sjukdom och hungersnöd. När Kyrkornas världsråds generalförsamling samlades i Karlsruhe 2022, var vi mycket medvetna om hur dessa krafter yttrar sig i vår värld idag. I deras kölvatten kommer orättvisor och diskriminering, där de som har makt ofta använder den för att förtrycka andra i stället för att skapa sammanhållning, rättvisa och fred.

3. Individer, folk och länder drabbas också av katastrofer som har sin omedelbara grund i en oansvarig och brusten relation till skapelsen, vilket lett till ekologisk orättvisa och klimatkris. Allt medan klimatnödläget



FOTO: PAUL JEFFREY / WOC

förvärras, ökar också lidandet som människor som lever i fattigdom och marginalisering upplever.

4. När vi, trots detta, fortsätter vår gemensamma pilgrimsvandring som Kyrkornas världsråd, gör vi det i en anda av förväntan och hopp, och till och med glädje. Detta eftersom Kristi inbjudan, genom den heliga Andens kraft, förblir öppen för var och en, ja för hela skapelsen.

5. *Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning.* Som ett svar till dem som lider, driver denna kärlek oss att komma till honom i solidaritet och att agera och handla för rättvisa. Vi är kallade att försonas i Guds



FOTO: GJERMUND OYSTESE

kärlek och att vittna om den kärlek som uppenbaras i Kristus. (1 Joh 4:9–11)

6. Försoning är en rörelse mot Gud och mot varandra. Den innebär en beredskap att lyssna till Gud och till varandra. Den är en hjärtats omvändelse, från själviskhet och apati till inkludering och tjänst, och ett erkännande av vårt ömsesidiga beroende av skapelsen. Vi bekänner att trots att vi helhjärtat önskar tjäna Gud och vår nästa, misslyckas vi, blir osams och går ibland åt skilda håll. Vi bekänner att vi behöver Kristi kärleks förvandlande kraft för att röra oss mot en värld som verkligen är enad och försonad.

7. Kristna, och de strukturer som vi har byggt, har medverkat till att utnyttja andra. Därför måste vi omvända oss och ansluta oss till denna försoningens rörelse. När vi idag ser krig, ojämlikhet och synd gentemot skapelsen, kallar Kristi kärlek oss alla till omvändelse, försoning och rättvisa.

Vår resa tillsammans

8. I all vår mångfald har vi under generalförsamlingen återigen lärt oss att vi behöver ge oss ut på en gemen-

sam pilgrimsvandring för rättvisa, försoning och enhet.

När vi möts i Tyskland lär vi oss krigets pris och försoningens möjlighet.

När vi tillsammans lyssnar till Guds ord, känner vi igen vår gemensamma kallelse.

När vi lyssnar till och talar med varandra, kommer vi närmare vår nästa.

I gemensam klagan öppnar vi oss för varandras plåga och lidande.

När vi arbetar tillsammans kommer vi överens om gemensamma handlingar.

När vi firar tillsammans, gläds vi över varandras hopp och lycka/förhoppningar och glädjeämnen.

När vi ber tillsammans upptäcker vi rikedomerna i våra traditioner och smärtan i vår splittring.

”Gå ut överallt i världen”

9. Alltsedan hans himmelfärd och fram till denna dag ger Kristus oupphörligt denna befallning till alla de som följer honom.

10. När försoningen för oss närmare Gud och varandra öppnar den vägen till en enhet som grundas i Guds kärlek. Som kristna är vi kallade att förbli i Kristi kärlek och bli ett (Joh 17). En sådan enhet är en gåva från Gud, den springer ur försoning och grundas i hans kärlek. Det är en gåva som möjliggör för oss att ta oss an världens akuta problem. Vi finner styrka att handla utifrån den enhet som grundas i Kristi kärlek. Den lär oss vad



FOTO: MANUEL ALVAREZ / PIXABAY

som leder till fred, att omvandla splittring till försoning och att arbeta för ett helande av vår levande planet. Kristi kärlek kommer att bära oss alla då vi innesluter alla och övervinner exkludering.

11. Vi har erfarit den kärleken när vi har samlats från 352 medlemskyrkor tillsammans med ekumeniska partners, med vänner ifrån andra trosgemenskaper och från alla världsdelar, för att söka enhet i mångfald. Tillsammans har vi lyssnat till röster som ofta marginaliseras i världen: kvinnor, unga, personer med funktionsvariationer och urfolk.

12. Vi längtar efter en bredare rörelse, efter enhet och försoning för hela mänskligheten och hela kosmos. Detta skulle vara en enhet där Gud upprättar rättvisa, en likvärdig plats för alla, där skapelsen förnyas och

Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14 Bromma

KYRKORNA TILLSAMMANS
I TRO OCH HANDLING

